

5. Socialisatie

Onze honden zijn geen wolven maar wanneer ze geboren worden weten ze dat nog niet.

Huisdieren zijn van nature niet tam. Omdat ze gedomesticeerd zijn kunnen ze dat mits goed in te prenten gemakkelijk worden.

We weten ondertussen dat de eerst 15 weken in het leven van een hond zeer kritisch zijn. Dat die 15 weken onderverdeeld zijn in verschillende periodes weten we ook en het spreekwoord dat de ketting maar zo sterk is als de zwakste schakel is nergens meer van toepassing dan hier. Ook wanneer je alles goed doet maar de pup heeft bvb tussen de 3é en de 5é week alleen maar de fokker gezien dan krijgt u vroeg of laat problemen met het gedrag van uw hond die daar uit voortvloeien.

De kans is groot dat het verband niet gelegd wordt, juist omdat de problemen pas lang na het ontstaan of het creëren van het gedragsprobleem zichtbaar worden. Mooi is, dat wanneer in de kritische periode (die dus +/- 15 weken duurt) alles echt goed ingevuld is, dat de grenzen van al die afzonderlijke periodes op het einde zeer soepel worden. Het één gaat vlot in het ander over.

Op 12 à 13 weken beginnen we, zonder dat de vorige periode echt stopt, weer aan een nieuwe periode, namelijk het socialiseren op andere honden. Maar nog belangrijker op andere rassen. Uiteraard kennen ze hun broers, zussen, moeder en vader al en ook mensen. Dat is ook socialiseren maar deze fase ligt achter ons. Het gaat nu echt om andere rassen en dat is voor onze gedomesticeerde honden echt nodig want anders verstaan ze elkaar later niet.

Bij de voorvader van onze honden, de wolf, was dat geen probleem en dat is het nu nog steeds niet omdat ze er allemaal ongeveer hetzelfde uitzien. Gedomesticeerde honden zijn er echter in alle mogelijke vormen, groottes en gewichten. Honden met hangoren, staarten die altijd omhoog staan, haar dat altijd rechtop staat of rimpels die er altijd zijn. Allemaal zaken die stuk voor stuk wat betekenen maar niet bij onze honden.

Een rechtopstaande staart betekend dominant, maar bij een Bassenji is dat uiteraard niet altijd zo. Net zoals elke Cocker hangoren heeft maar het niet automatisch wil zeggen dat ze allemaal onderdanig zijn. Juist daarom moeten pups op jonge leeftijd al die taal leren. Nu kan het nog, later ontstaan er misverstanden die dikwijls tot frustratie of zelfs tot agressie leiden, wat op 12 à 13 weken nog niet het geval is tenzij er vroeger al een hoofdstuk is overgeslagen. Dan wordt het nog belangrijk om dit goed te doen.

Dat wil zeggen:

- De honden die samen spelen moeten minstens met 6 zijn
- Tussen de 3 en max. 6 maanden oud zijn
- En ongeveer dezelfde grootte hebben

Het spreekt vanzelf dat men geen 5 Duitse doggen van 6 maanden kan laten spelen met één Chihuahua van 3 maanden. Met honden omgaan is altijd gezond verstand gebruiken. Het is ook een kwestie van investeren in tijd en alles doen wat nodig is.

Bijvoorbeeld enkele malen naar een club gaan die ver weg is in afstand maar waar een goede puppyklas is, weegt niet op tegen de +/- 10 jaar die eraan komen en waar uw hond geen problemen heeft met andere honden door de investering die je nu gedaan hebt.

U bent nu in de laatste fase van de voorbereiding en voor de meeste pups geldt dat je de puppyklas maar 2 à 3 maal moet bezoeken wanneer je alles in het verleden goed gedaan hebt. Maar zelfs wanneer je 4, 5 of 6 maal moet gaan weegt dit niet op tegen het plezier van later een sociale hond te hebben.

Nog altijd lopen er mensen rond die hun hond 's nachts moeten uitlaten in de hoop niemand anders met een hond tegen te komen. Dat is omdat hun hond denkt dat teven er alleen zijn om te dekken en reuen om tegen te vechten.

Dit gedrag is natuurlijk veel meer dan niet goed gesocialiseerd zijn, maar goed socialiseren is de fundatie! Laat ons niet vergeten dat het ook gewoon heel leuk is om te doen. Even niet onze beste kleren aan want de andere pups springen nog tegen alles op en dat is ook niet erg.

Als 2 honden een beetje te fel met elkaar omgaan is er altijd wel een derde die ze komt splitsen. Mooi om te zien is ook hoe een hondje dat zich drukt of zeer timide is na een tijdje loskomt. U kijkt, u leert en leest uw pupje en natuurlijk luistert u ook naar de andere baasjes, maar let daar goed mee op. Wanneer er 7 mensen samenzijn, zijn er waarschijnlijk ook 7 meningen en wanneer u vragen heeft legt u deze beter aan een specialist voor. Niet aan iemand die zich daar voor uitgeeft. Wanneer het honden betreft is het zo dat iemand die ooit naast iemand gewoond heeft die een hond had, zich ook raadgever voelt.

Logica is altijd een goede leidraad maar het moet wel honden logica zijn en die is heel anders dan de logica voor mensen, hoewel er onrechtstreeks ook parallellen zijn.

Neem bvb voeding: datgene wat wij mensen eten heeft niets te maken met datgene wat goed is voor honden. Dat is dus een verschil maar de logica zegt dat voor beide Fast Food ongezond is en dat natuurvoeding voor beide beter is. Uw verstand volgen en honds denken brengt meestal de oplossing!

Nog steeds zijn er mensen die beweren dat het beter is dat pups worden binnengehouden. Alleen even buiten in de tuin om zijn behoefte te doen en dat tot ze hun definitieve inenting hebben gekregen. Dat is in het beste geval tot 12 weken en als we de 2é inenting tegen rattenziekte erbij rekenen wordt dat zelfs 16 weken. Dus ook hier is de logica een belangrijke raadgever.

Natuurlijk wordt de kans dat de pup een ziekte oploopt kleiner wanneer je er mee binnenblijft, maar de kans dat je een normale hond krijgt is op die manier NIHIL!

Dus: inprenten, verrijkt laten opgroeien, aanpassen, socialiseren en opvoeden!

Denis Steurs